

Joris op 't Zand



Onze Lieve Vrouwetoren

Eindpunt van de lichtjesticht

Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die in strijd kunnen zijn met de AVG.

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506 (zeer beperkt)

Pastoor Louis Runhaar
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 033-4940390; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Kerkebestuur
Voorzitter Louis Runhaar
Secretaris Lydia Janssen
☎ 033-4750663; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester Paul de Leeuw van Weenen
✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij
✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid Vacature
☎; ✉

Kosters contactpersoon: Inez de Jager
✉ e.jager@tiscali.nl

Bloemengroep contactpersoon: Anita de Haart-Wijker
✉ anitadehaart@kpnmail.nl

Beheerder parochiezaal ✉ verhuur@okkn.amersfoort.nl (coördinatie)

Webmaster mw. I.M.(Ingeborg)van 't Erve-Bosch
✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:
ING: NL62 INGB 0000 4437 46 (voorkeur)
ABNAMRO: NL30 ABNA 0553 1250 60
T.n.v.: Kerkebestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

ING: NL40 INGB 0000 4303 68
T.n.v. Stichting Beheer & Behoud Kunstbezit H. Georgius Amersfoort

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>
facebook.com/okknamersfoort.nl

Nummer: 201805, december 2018 – maart 2019

★Kopijsluiting: 17 februari 2019★

Sapientia

Steeds vaker gaat het adventsgevoel aan mij voorbij. Zeker wanneer je de ellende die mensen veroorzaken telkens maar door ziet gaan. De markering van het begin van het kerkelijk jaar, op weg naar de menswording van God in het kindje Jezus voelt zinloos. Mensen die over elkaar heen buitelen volgens het principe 'wat ik wil, moet gebeuren', veroorzaakt diepe wonden. Zo worden zelfs kinderfeesten niet gespaard om een punt te maken. Zelf ben ik tot dat betreft beschermd opgegroeid. Kinderfeesten waren kinderfeesten en het kind werd niet lastiggevalen met de boze wereld van de volwassenen. Onder het mom van traditie vechten volwassenen hun eigen frustraties uit, zelfs over de hoofden van de kinderen die totaal niets hebben met dat gedoe en waarin hun kind-zijn wordt aangetast. De wereld lijkt tot waanzin te vervallen en daarin lijkt versiering van het leven onzinnig.



Willem Barnard schreef ooit naar aanleiding van de O-antifonen het lied *'Op aarde plant het kwaad zich voort, de waanzin voert het hoogste woord'* (Lied 559). Ik heb dit lied nooit willen zingen en bij ons in de parochie doen we dat ook niet. Wel merk ik dat ik steeds meer begrip heb voor deze tekst. Hoe ouder je wordt, hoe meer je jezelf bewust wordt van de waanzin die er in de wereld voortgaat. Maar door in dit lied dit zo letterlijk te verwoorden als O-antifonen op de melodie van het prachtige 'Veni Emmanuel' maakt dat ik het ongemakkelijke gevoel krijg dat het zinloos zou zijn om Advent te vieren en het Kerstfeest. De roep in de verzen om datgene te verlichten waaronder de mens lijdt voelt als een roep in de leegte.

Ik krijg nog weleens de indruk dat mensen steeds negatiever worden. Het valt mij op dat de manier van het eigen standpunt inbrengen in kerk en samenleving nogal eens een bozige toon heeft. Steeds vaker benadert men vanuit een negatieve sfeer allerhande zaken. Misschien past het wel bij een samenleving waarbij steeds meer mensen depressief zijn. Bij depressie kun je niet helder meer denken – en helaas spreek ik uit ervaring – waardoor alles wat er gebeurt een donker randje krijgt. Ik probeer mij eraan te ontworstelen en hoop dat anderen dat ook doen. Een negatieve houding roept immers weerstand op bij jezelf, maar ook bij anderen. Even een moment afstand nemen helpt dan om de scherpste van dingen weg te nemen en te zoeken naar een positieve insteek om een ontstaan probleem op te lossen, waarbij je verbinding zoekt met elkaar.

Biedt Advent ons niet het juiste kader daarvoor? We gaan op weg naar het Licht en daarbij steken we telkens weer een kaarsje aan. We bidden God om bij ons te komen, weer midden in de gemeenschap, zoals God ook teruggebracht werd bij de weduwe van Sáfefat (1 Koningen 17),

waar we over lazen op de een na laatste zondag van het kerkelijk jaar. In dit verhaal zien we al een ommekeer van de afwezigheid van God, de droogte en hongersnood van een volk dat niet meer voor elkaar zorgt. De hoop wordt teruggebracht. Daar mogen we ons klaar voor maken. Dat doen we door te bezinnen in de adventstijd, maar ook door aandacht te besteden aan de schoonheid van het leven, bijvoorbeeld door het huis op te ruimen en te versieren, maar ook door samen te komen, thuis en in de vieringen. Door samen te delen van het goede. Door het begin van het kerkelijk jaar te markeren, geven we anderen en onszelf de kans te laten zien dat we ons klaar maken voor de komst van Jezus, God met ons.

Aan het einde van het lied van Barnard komt het toch nog goed. Er wordt om zegen gebeden voor een volk dat vrede wil. De roep om de belofte te zijn voor ons mensen draait de aanvankelijke stemming van het lied om.

Ik wens u een goede Advent.

O eeuwige wijsheid, die uitgaat uit de mond des Allerhoogsten, die reikt tot de einden der aarde, even krachtig als lieflijk het al bestuurt: kom ons onderrichten de weg van het inzicht. (Eerste O-antifoon uit het kerkboek 177)

Pastoor Victor, Groningen

Parochianen en gastleden

Op 15 oktober geboren Leon.

Welkom Leon, de wereld is mooier sinds jij er bent!

*Elke geboorte is een wonder,
leder kindje zo heel bijzonder.*

*Geef Heer, dat ook dit kind,
in deze wereld Uw liefde vindt.*

Leon zal op zondagmorgen 17 februari worden gedoopt.

Pastoor Louis

Op 1 november ontving een parochiaan op eigen verzoek de ziekenzalving door pastoor Louis, in het bijzijn van dochter en ondergetekende. We lazen de psalmen, het gedeelte uit de brief van Jacobus, en spraken de gebeden uit. De zegening en zalving door pastoor Louis volgden. Tot slot zongen wij het lied "Tel uw zegeningen". Het was een ontroerend en intiem gebeuren. Het is van grote steun op zware tocht deze laatste periode van het leven. In dit ritueel wordt de verbondenheid met "Onze lieve Heer" en met ons als kerkgemeenschap ervaren. Onze parochiaan is dankbaar voor alle liefdevolle aandacht van familie en vanuit de parochie. In de kerk komen is niet meer haalbaar, maar de verbondenheid met ons parochianen blijft voelbaar.

Judith

Gemeentevergadering op 31 oktober

De belangrijkste agendapunten van de gemeentevergadering kwamen uit de agenda van de synode die in de gemeentevergadering werd voorbereid. Er werd gesproken over het rapport van de commissie Stevens en over de gevolgen die dit rapport voor onze kerk zou moeten hebben en over de nog steeds niet sluitende begroting van de landelijke kerk.

Op dit laatste punt werd de synodalen gevraagd om, zo mogelijk met andere parochies, met een motie te komen waarin aan het bestuur van de kerk wordt gevraagd om een plan dat er toe leidt dat de begroting over enige jaren in evenwicht is.



Aan parochiezaken die besproken werden verdient nog aandacht dat het kerkbestuur, via 'chef verwarming' de verwarming van de kerk zondags een paar graden lager zal zetten om zo de CO₂ uitstoot te beperken en om de kosten in de hand te houden. De vraag aan de gemeenteleden is om de jassen tijdens de vieringen aan te houden zodat het toch behaaglijk is.

Parochianen en gastleden ontvingen via email al een wat uitgebreider verslag van deze gemeentevergadering. Wie prijs stelt op een papieren verslag kan dit bij mij melden.

Lydia

Financiën

Nu het einde van het jaar nadert, wil ik iedereen vragen te controleren of hij/zij de toegezegde bijdrage aan Kerkbalans inderdaad heeft overgemaakt. Het is fijn te zien dat sommige parochianen meer hebben bijgedragen dan zij in het begin van het jaar hadden toegezegd en dat ook meer mensen dan vorig jaar financieel bijdragen aan onze parochie.



Op 9 november ontvingen wij de goedkeuring voor de jaarcijfers 2016 per brief van de aartsbisschop.

In de komende weken worden de volgende **offertoriumcollecten** gehouden:

2 december	Diaconaal werk van de OKKN (landelijke collecte)
16 december	Nachtopvang
23 december	Hospice Dôme
24 december	Voorzieningsfonds Gezinshereniging Vluchtelingen in Amersfoort
25 december	Project kinderkerk
30 december	Nachtopvang
6 januari	Vluchtelingenwerk Nederland
20 januari	Missie Sint Paulus
27 januari	Voedselbank

3 februari	Diaconaal werk van de OKKN (landelijke collecte)
17 februari	Terre des Hommes
24 februari	Timon
3 maart	Unicef
6 maart	Voedselbank (Aswoensdag)

Paul

Cadeautje wordt uitgekapt



De Stille Inn, ons cadeautje aan de stad Amersfoort, 'draait' sinds 19 september. Zoals gedacht, blijkt ons cadeau echt in een behoefte te voorzien. De eerste zeven woensdagmiddagen stapten in totaal 140 mensen over de drempel om even rond te kijken, een poos stil te zitten, te bidden, uitgebreid te lezen en/of een kaarsje op te steken. De vrijwilligers van de Stille Inn gaan er -ook in deze komende koude maanden- gemotiveerd mee door.

Op vrijdagmiddag 2 november openden we de kerk in verband met Allerzielen. Meer dan zestig mensen wisten ons die dag te vinden als waardige plek om hun dierbare overledenen te gedenken. Mooi om ook op deze manier als kerk van betekenis te zijn voor de buurt en voor de stad!

Liturgie

Bij de diensten

Advent is een periode van inkeer én vooruitzien naar de komst (*adventus*) van het koningschap van God. In de zondagse lezingen zien we samen met Israël uit naar de komst van de Messias. De tweede Petrusbrief geeft ons voor deze periode een mooi motto mee: 'U doet er goed aan uw aandacht altijd gericht te houden op de woorden van de profeten, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.' Mogen wij ons keren tot het licht van Gods Dageraad en ons hart erdoor laten verwarmen, opdat zijn koningschap ook in ons eigen leven mag aanbreken.



De Advent begint op zondag 2 december. Op deze dag vangt ook het nieuwe kerkelijke jaar aan. De evangelielezingen zullen in dit C-jaar voor het belangrijkste deel worden genomen uit het evangelie volgens Lucas.

Op maandagavond 24 december vieren we in de traditionele Kerstnacht mis de geboorte van Jezus Christus, het levende Woord van God. Het feestelijke samenzijn begint om **20:45 uur** met het gezamenlijk zingen van enkele bekende kerstliederen. Om **21:00 uur** is de aanvang van de eucharistieviering.

LET OP: DIT IS EEN UUR EERDER DAN IN VOORGAANDE JAREN.

Dinsdag 25 december: hoogfeest van Kerstmis. Kinderen en kleinkinderen zijn van harte welkom in deze viering, waarin we met alle generaties samen willen bidden, kijken, luisteren en zingen ter ere van de nieuwgeboren Heer.

Zondag 30 december: Op deze feestelijke zondag onder het octaaf in de lezingen bijzondere aandacht voor enkele opmerkelijke mannen en vrouwen rondom het Kerstkind: Maria en Jozef, Anna en Simeon.

Op dinsdag 1 januari 16:00 uur is er een korte middagdienst die wordt verzorgd door de lectoren Judith en Dick. Het Klein Zandorkest zal voor muzikale ondersteuning zorgen. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te begroeten en een goed nieuw jaar te wensen.

Zondag 6 januari: het hoogfeest Openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de volkeren, beter bekend onder de naam 'Driekoningen'.

De jaarlijkse viering in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid onder de christenen vindt dit jaar plaats op zondag 27 januari om 10:30 uur in de Johanneskerk. (**Opgelet! Geen viering in onze eigen kerk**).

Thema van deze viering is 'recht voor ogen'. De nieuwere invulling van deze dienst met o.a. bijzondere verhalen en muziek is volgens de binnenstads-pastores voor herhaling vatbaar. Deelnemende kerken: de r.k. geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius, de gemeente van de Johanneskerk, lutherse gemeente 'de Amersfoortse Zwaan' en de oud-katholieke parochie van St. Joris. De gemeente van de grote Joriskerk stuurt sinds enkele jaren een speciale afvaardiging naar deze dienst.

Op zondag 17 februari, de zesde zondag na Epifanie, zal Leon worden gedoopt.

Op zondag 24 februari vieren we in het rood het feest van de heilige Mattias, de apostel die na loting door de andere apostelen wordt aangewezen om de plaats in te nemen van Judas Iskariot. Mattias zou volgens de overlevering het evangelie hebben gepredikt in Judea, Ethiopië (volgens sommigen echter Aethiopia Pontica de Romeinse provincie ten oosten van de Zwarte Zee) en tenslotte ook nog in Macedonië.

Aswoensdag valt dit jaar op 6 maart. Deze eucharistieviering met 'astekening' markeert het begin van de Veertigdagentijd. Dit doen we opnieuw en van harte samen met de r.k. geloofsgemeenschap Franciscus Xaverius, de Amersfoortse Zwaan en de gemeente van de Bergkerk. De dienst begint om 19:30 uur.

Pastoor Louis

Over Epifanie

Zoals besproken op de Provinciale Synode van de Geestelijkheid in mei 2018, wordt de viering van Epifanie als experiment zó ingericht, dat de thema's van Epifanie (Driekoningen, Doop van de Heer, Bruiloft te Kana) **alle drie** in **ieder jaar** – en wel: **op zondag** – aan bod komen. Dit jaar blijkt dat sowieso het geval te zijn, doordat 6 januari op een zondag valt, en doordat het C-jaar sowieso de lezing van de Bruiloft te Kana kent. Volgend jaar zal de verdeling van de zondagen zó zijn, dat de drie thema's eveneens op drie achtereenvolgende zondagen aan bod komen.

Markering van de Kersttijd

Om de veertigdaagse Kersttijd (25 december t/m 2 februari) te markeren, worden in de weken na Epifanie, tot aan de Opdracht van de Heer in de Tempel, de kleur wit en op zondag Looft en dankt nr. 3 aangehouden.

Uit: Directorium 2019

Nieuwe Bijbelvertaling in de liturgie

Sinds half september gebruiken we in de liturgie een prachtige lezenaarbijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Dit mooie boekwerk konden we aanschaffen dankzij een gulle gift. Het lezen uit deze lezenaarbijbel is niet ingewikkeld, maar vraagt van de lezers wel enige extra aandacht. De perikopen staan namelijk niet afzonderlijk aangegeven, zoals in een lectionarium het geval is.



Voor de lezers die even willen wennen aan de bladspiegel: de lezenaarbijbel ligt vóór de dienst in/bij de sacristie. Het begin en het einde van de lezing staan met een potloodstreepje aangegeven. Het boek wordt doorgaans megedragen in de processie, waarna het op het altaar wordt gelegd. De eerste lezer kan de bijbel hier vandaan pakken en op de lezenaar leggen.

Mocht het boek niet in de processie worden megedragen, dan ligt het klaar op de lezenaar. De linten liggen al op de goede plek. Het rode lint is voor de evangeliëlezing, de gele linten voor de eerste en de tweede lezing.

Een nadeel aan de huidige lezenaarbijbel is dat de zogeheten deuterocanonieke boeken ontbreken. Als de eerste lezing uit deze boeken genomen is, zal ik een print met de juiste tekst bij het eerste lint klaarleggen. De meeste kerkgangers *luisteren* naar de lezingen. Dat wordt met deze meer hedendaagse vertaling alleen maar beter op. Voor degenen die toch liever meelesen, liggen er sinds kort enkele bijbels in de vertaling van het NBV achterin de kerk. Deze bijbels zijn natuurlijk ook te gebruiken door bezoekers van de Open Kerk en de Stilte Inn.

Wie nog geen exemplaar van deze vertaling in huis heeft, de NBV is integraal te lezen op www.debijbel.nl. Ook is sinds enige maanden de app 'Mijn Bijbel' beschikbaar. Erg handig!

Puntje van aandacht



In een eerder nummer heb ik al eens uitgelegd waarom ik ervoor kies om als eerste te communiceren. Dat heeft er voor mij mee te maken dat niet de priester de gastheer is, maar Christus. De priester die voorgaat is 'slechts' de eerste ontvanger van het sacrament van de gemeenschap. Anders gezegd: als voorganger gaat hij/zij óók voor in het ontvangen. Om de communie van de gehele gemeenschap netjes te laten verlopen, hierbij het vriendelijke verzoek om pas naar voren te komen nadat de priester heeft gecommuniceerd. Dank u wel.

Pastoor Louis

Pastoraat

Werkgroep pastoraat

... dat wij niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.'

Lied aan het Licht (OKG 768), Huub Oosterhuis

Sinds begin september bestaat in de parochie 'St. Joris op 't Zand' een werkgroep pastoraat. Deze werkgroep bestaat uit een zestal parochianen en staat onder voorzitterschap van de pastoor. In feite is deze werkgroep een 'make over' van de bezoekersgroep die jarenlang in de parochie functioneerde. Nieuw aan de werkgroep pastoraat is dat deze zich niet alleen op ouderen maar op de gehele parochie richt: oud én jong. Zij komt tweemaal per jaar bij elkaar om de voortgang van de bestaande pastorale arbeid te bespreken, te bekijken of iedereen 'in beeld' is en of er andere parochianen zijn die mogelijk behoefte hebben aan speciale aandacht vanuit de kerk. De pastoor functioneert binnen de werkgroep als voorzitter en als 'spelverdeler', die in het bezoekwerk en in de pastorale zorg zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

De werkgroep maakt onderling afspraken over bezoekwerk en vraagt eventueel aan andere parochianen om een bezoek te brengen. Om de werkgroep heen staat namelijk een aanzienlijke groep parochianen die heeft aangegeven bereid te zijn om zo nu en dan een bezoek te brengen aan een andere parochiaan. De pastoor en de werkgroep houden tussen de vergaderingen door contact over eventuele nieuwe ontwikkelingen. Het gaat er uiteindelijk om 'dat wij niet uit elkaars genade vallen'. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Daarom aan alle parochianen het verzoek: meld het bij de pastoor of bij een van de leden van de werkgroep, als u behoefte heeft aan pastoraal contact, of als u meent dat dergelijk contact gewenst is voor een medeparochiaan.

Pastoor Louis

Voedselbank

Vol verwachting klopt ons hart, voor de kinderen onder ons als Sinterklaas weer in aantocht is. Nu de ontvanger(s) van het voedselpakket zullen met Kerst ook zeker blij zijn als er weer iets extra's bij zit; een echt roomboterkerstkransje, een "Mozartkugel" of een adventskaars. Om licht te ontsteken in de donkere dagen voor kerst, maar ook voor de periode daarna! Een periode waar eenieder verlangt naar warmte, genegenheid en geen lege-maag-gevoel. In overleg met de penningmeester van onze parochie kunnen we het restantbedrag van de landelijke gift voor 2018 (ongeveer 200 euro), voor de voedselbank Amersfoort besteden. Wij als ambassadeurs zullen in samenspraak met de voedselbank overleggen welke producten het meest noodzakelijk zijn.

Zo kunnen we doelgericht iets doen voor de ontvanger(s) van het voedselpakket. Wij hopen dat u bij de zondagse gang naar de kerk, iedere keer weer een gevulde boodschappentas bij u heeft, om met de producten de kratten in de Joriszaal te vullen. Wij zijn u dankbaar voor uw giften en wensen u goede feestdagen en een zalig Nieuwjaar.

Voor de vierde en laatste keer in 2018 zullen wij op **maandag 17 december 2018**, goed gevulde kratten met levensmiddelen brengen naar de Voedselbank. Wij rekenen op u!

Speculaasactie Hospice Dôme

Om wat extra inkomsten te hebben is het traditie dat het Hospice Dôme in het najaar altijd de speculaasactie organiseert. En natuurlijk doet onze parochie daaraan mee.

Op zondag 11 november jl. werden in zeer korte tijd, tijdens de koffie, vijf dozen speculaas (is 50 pakken) verkocht. Dankzij de aanwezigheid van gemeenteleden van de Lutherse Gemeente in Amersfoort was de voorraad speculaas snel verkocht.

Namens het Hospice Dôme heel hartelijk dank voor uw medewerking.



Vorming

Lezerstraining

Op zaterdagmorgen 8 december komt Andries Govaart naar Amersfoort om vijf parochianen en de pastoor te trainen op het gebied van voordracht en presentatie. Dit om de kwaliteit van het 'gesproken woord' in de zondagse vieringen te vergroten. Mocht je een voorlezer of lector zijn die graag een dergelijke training cq. 'opfriscursus' zou ontvangen, laat dit dan weten. We bekijken dan of het mogelijk is om een tweede ronde te organiseren.

De inspiratie van Dag Hammarskjöld

Op zaterdag 12 januari presenteert het Spiritueel Cultureel Centrum (SCC) in samenwerking met de oudkatholieke parochie van Amersfoort de eerste bijeenkomst van de serie Beziel en bezielend. De titel van de lezing is: 'Waarom Hammarskjöld ons vandaag nog inspireert'

Zestig jaar na zijn dood inspireert VN-secretaris generaal Dag Hammarskjöld nog velen die op zoek zijn naar eerlijke en betrokken manier van politiek bedrijven. Wat kunnen wij van hem leren om onze samenleving eerlijk, open en leefbaar te houden? Een tijdloze lezing en actuele discussie die niemand mag missen met interesse in politiek en het leven in de grote stad. Inleider is aartsbisschop Joris Vercammen.

Tijd: 10.30 tot 12.45 uur; collecte na afloop om de kosten te dekken.

De volgende bijeenkomsten zijn op 16 februari (over Titus Brandsma in Kamp Amersfoort), 6 april (over Ety van Hillesum in de pastorie van de Xaverius) en 25 mei (over Jonathan Sachs, eveneens in de Xaverius). Meer informatie is te vinden op de website: sccamersfoort.nl.

Kinderkerk



Na het feest van Sint Maarten gaan we in de adventstijd met de kinderen op weg. Elke zondag treden we dan in de voetstappen van mensen, die ons voorgingen op weg naar het KONINKRIJK. Dit is te vergelijken met een bergbeklimmer, die kijkt waar hij zijn voeten kan neerzetten; op de plaats waar zijn voorganger stond. De kinderen zullen letterlijk in de voetstappen treden.

Met Kerst is er dan weer een viering met jong en oud; Ingrid en Marjolijn zullen samen met de pastoor deze dienst voorbereiden.

Afgelopen periode werd Bijbelbasics gebruikt. Het bleek echter dat de verhalen niet goed aansloten bij ons leesrooster. We gaan nu weer zoveel mogelijk verhalen vertellen die corresponderen met het leesrooster.

Tot aan de vasten collecteren we in de kinderkerk voor de Stichting Jarige Job. Geef als het kan uw kind een muntje mee naar de kinderkerk.

Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met informatie over de kinderkerk en kinderkerk light ochtenden, het thema en de leiding. Mocht u interesse hebben in deze maandelijksse mail (bv omdat u (klein)kind wel eens naar de kinderkerk komt) dan kunt u zich aanmelden via kinderkerk@amersfoort.okkn.nl.

Kinderkerkleiding

Clara Gertrudis van Halteren

Wat waren onze activiteiten in de afgelopen tijd?

Allereerst in september een middag naar Garderen. We hebben bij Frieda geluncht. Ze heeft voortreffelijk voor ons gezorgd. Hierna gingen we naar de Beeldentuin met de zandsculpturen. Het thema was Hollandse meesters. Het is verbazingwekkend dat het mogelijk is om deze "zandbeelden" te maken.

Er werd heel wat gefotografeerd door het publiek; Anne Maaïke deed hier enthousiast aan mee.

Natuurlijk gingen we ook naar de winkeltjes en werd er van koffie met iets lekkers erbij genoten. Toen was het tijd om naar huis te gaan. Inmiddels was het flink gaan regenen en Frieda was met de fiets. Dankzij de regenjas van Anne Maaïke is zij, hoop ik, niet kletsnat geworden.

Frieda, Anne Maaïke en ikzelf hebben nog een avondje zitten knutselen om, ter gelegenheid van 90 jaar Clara, een attentie uit te kunnen delen aan de aanwezigen tijdens de jubileaviering.



Als dit blad uitkomt hebben we de adventsattenties ook weer gereed.

De eerstkomende activiteit is de jaarvergadering op 6 februari 2019.

Ook zin om eens mee te doen ...

Geef dat even door.

Mary-Ann

Senioren

Op 17 oktober heeft er een seniorenviering plaatsgevonden waarbij Wessel Jan Woltjer is voorgegaan.

Woensdag 12 december wordt Advent gevierd. Om 15.30 uur beginnen we met koffie en thee, na de viering zal er een maaltijd genuttigd worden. Alle betrokkenen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
zo 2 december 10:00 uur 1e zondag van de Advent Eucharistieviering	Zacharia 14, 4-9	1 Tessalonicenzen 3, 9-13	Lucas 21, 25-31
zo 9 december 10:00 uur 2e zondag van de Advent Schriftlezing & Gebed	Baruch 5, 1-9	Filippenzen 1, 3-11	Lucas 3, 1-6
zo 16 december 10:00 uur 3e zondag van de Advent Eucharistieviering	Sefanja 3, 14-20	Filippenzen 4, 4-9	Lucas 3, 7-18
zo 23 december 10:00 uur 4e zondag van de Advent Eucharistieviering	Micha 5, 1-3	Hebreeën 10, 5-10	Lucas 1, 39-45
ma 24 december 21:00 uur Kerstmis Geboorte van onze Heer Jezus Christus Eucharistieviering	Jesaja 9, 1-6	Titus 2, 11-14	Lucas 2, 1-20
di 25 december 10:00 uur Kerstdag Geboorte van onze Heer Jezus Christus Viering met jong en oud	Jesaja 52, 7-10	Hebreeën 1, 1-12	Johannes 1, 1-14
zo 30 december 10:00 uur Zondag na Kerstmis Eucharistieviering	Jesaja 61,10 – 62,3	Galaten 3,23 – 4,7	Lucas 2, 33-40
di 1 januari 16:00 uur Naamgeving en besnijdenis Nieuwjaarsviering	Numeri 6, 22-27	Handelingen 4, 8- 12	Lucas 2, 21
zo 6 januari 10:00 uur Epifanie Eucharistieviering	Jesaja 60, 1-6	Efeziërs 3, 1-12	Matteüs 2, 1-12
zo 13 januari 10:00 uur Doop van de Heer in de Jordaan Schriftlezing & Gebed	Jesaja 40, 1-5 en 9-11	Titus 3, 4-7	Lucas 3, 15-16 en 21-22
zo 20 januari 10:00 uur Bruiloft te Kana Eucharistieviering	Jesaja 62, 1-5	1 Korintiërs 12, 1- 11	Johannes 2, 1-11
zo 27 januari 10:30 uur 3e zondag na Epifanie Oecumenische viering	Johanneskerk		
zo 3 februari 10:00 uur 4e zondag na Epifanie Eucharistieviering	Jeremia 1, 4-10	1 Korintiërs 12, 27-31a	Lucas 4, 21-32

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
zo 10 februari 10:00 uur 5e zondag na Epifanie Schriftlezing & Gebed	Jesaja 6, 1-8	1 Korintiërs 15, 1-11	Lucas 5, 1-11
zo 17 februari 10:00 uur 6e zondag na Epifanie Eucharistieviering	Jeremia 17, 5-10	1 Korintiërs 15, 12-20	Lucas 6, 17-26
zo 24 februari 10:00 uur H. Mattias, apostel Eucharistieviering	1 Samuël 2, 27-35	Handelingen 1, 15-26	Johannes 15, 1-8
zo 3 maart 10:00 uur 8 ^e zondag na Epifanie Eucharistieviering	Jeremia 7, 1-15	1 Korintiërs 15, 50-58	Lucas 6, 39-49
wo 6 maart 19:30 uur Aswoensdag Eucharistieviering	Amos 5, 6-15	2 Korintiërs 5, 20 - 6, 10	Matteüs 6, 1-6 en 16-21

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

Parochiereis naar Nordstrand

Afgelopen zomer waren wij enkele dagen op Nordstrand. Nordstrand is een schiereiland in Noord Duitsland, in de Noordzee, vlakbij de Deense grens.



Het eiland heeft een sterke band met de Nederlandse Oud-Katholieke Kerk. In de 17^e eeuw gingen Nederlandse dijkbouwers naar Nordstrand om daar te werken; het waren katholieken. Zij gingen daar wonen en bleven lid van de kerk die in 1870 oud-katholiek werd. Het bleef tot 1920 een zelfstandig opererende parochie van het Aartsbisdom Utrecht. In 1920 kwam de parochie van Nordstrand bij de Oud-Katholieke Kerk van Duitsland. Ons Kapittel heeft er nog altijd landerijen die zij verhuren aan pachters op Nordstrand. Vandaar ook de band die er nog steeds is met de Nederlandse OKK.

We hebben nu het plan om op vrijdag 6 september 2019 te vertrekken; vanuit Amersfoort met een touringcar naar Husum. Husum is een gezellig stadje, liggend aan het begin van de dijk naar Nordstrand. (Nordstrand zelf heeft weinig hotelaccommodatie). Daar overnachten we. Zaterdag ondernemen we wat cultureels en genieten we van de natuur op en rond Nordstrand. O.a. willen we de Halligen bezoeken, mits het weer het toelaat.

De Halligen is een eilandengroep die je ziet liggen vanuit Nordstrand. Bij vloed lopen deze eilandjes deels onder. Een aantal eilanden zijn beperkt bewoond, op terpen, andere zijn alleen natuurgebieden. Allen staan op de werelderfgoedlijst.

Natuurlijk maken we met onze bus ook een rondrit over het eiland waarbij we een uitleg krijgen over de geschiedenis van Nordstrand. Zondag is het hoogtepunt van onze reis; de gezamenlijke eucharistieviering. Pastoor Jens Schmidt en onze pastoor Louis gaan in deze dienst voor. Daarna is er nog een middagprogramma. Maandagmorgen vertrekken we weer huiswaarts. We hebben een 4 sterren hotel op het oog op basis van halfpension. De kosten van deze reis komen tussen de 350 en 400 euro per persoon op basis van een tweepersoons kamer. We hopen dat veel parochianen meegaan naar Nordstrand. Dus heeft het uw interesse gewekt, meldt u dan aan. Wanneer we weten hoeveel personen ermee gaan kunnen we het programma definitief invullen en de prijs vaststellen. We zien uw aanmelding met plezier tegemoet, want hoe meer zielen, hoe meer parochievreugd.

Aanmelding: bekend bij de redactie

Jubileea en parochielunch

De mooie zomer was nog lang niet voorbij toen op 16 september een drietal jubilea gevierd werden:

- 90 jaar kerkwijding
- 100 jaar Clara
- 100 jaar koor



Bisschop Joris ging voor in de viering en benoemde in zijn preek alle jubilea; hun plaats binnen onze parochie en ook daarbuiten.

De 'rode draad' in de preek was stilte:

- ✓ Dag Hammarskjöld liet in het kantoor van de VN in New York een stilleruimte inrichten.
- ✓ Stilte schept ruimte, lege ruimte die vrijheid biedt: je mag zijn wie je bent.
- ✓ In de stilte van dit huis vinden wij elkaars handen. Rond dit altaar worden we 'nieuw wij'.
- ✓ Een kerkgebouw is tegelijk de boom van verlangen van Zacheüs *en* de tempel van Stilte waarin God onder de mensen woont.

Voor de muzikale opulstering van deze viering zorgden, behalve het jubilerende koor, Rian op het orgel (heel knap om binnen een paar dagen Emile, helaas afwezig vanwege het overlijden van zijn moeder, te kunnen vervangen) en Muriel op de viool.

Na afloop stonden er in de Joriszaal naast de koffie en thee overheerlijke taarten, taartjes, cake en nog veel meer lekkers klaar. Terwijl iedereen nog aan het genieten was van al deze zoetheid overhandigde pastoor Louis symbolisch de "Stilte Inn" aan drie buurtgenoten. Het koor vertolkte een speciaal voor deze gelegenheid ingestudeerd lied en van de oude Clara was er een brief die door Lydia werd voorgelezen.

Ondertussen hadden de meesten toch wel weer trek gekregen - gelukkig maar gezien de grote hoeveelheid (voornamelijk) hartigs op de tafels in de hal. Met gevulde borden en gevulde glazen in de hand werden er nog de nodige gesprekken gevoerd. Je zou bijna zeggen: ...en het bleef nog lang "onrustig" in de tuin en Joriszaal.

Wilma

Amersfoortse binnenstad

Potten sparen voor de Lichtjesticht

Op 22 december vindt van 17:00 tot 19:00 in de binnenstad van Amersfoort een sfeervolle lichtjesticht plaats. Deelnemers, oud en jong, volgen een spoor van licht en komen zo langs scènes uit het kerstverhaal. Ook is er op diverse plaatsen muziek en dans. U bent van harte uitgenodigd om aan deze wandeling mee te doen! De lichtjesticht is een initiatief van de binnenstadspastores en krijgt ruimhartige medewerking van de gemeente Amersfoort en andere partijen.



U zou de organisatie erg helpen door glazen potten te verzamelen (wit glas, zonder etiket). In deze potten zullen kaarsjes branden. Vanuit onze parochie zijn er 200 á 300 potten nodig. Spaart u mee? Er staat een doos naast de binnendeur naar de pastorie.

Pastoor Louis

Sint Maarten op 't Zand

De groep kinderen en ouders die meedoet aan Sint Maarten op 't Zand wordt elk jaar een stukje groter. De samenwerking met de Amersfoortse Zwaan draagt daar zeker aan bij. Maar ook in de buurt begint het inmiddels (opnieuw?) een gewaardeerde traditie te worden. Flink wat buurtgenoten doen enthousiast mee en zetten een lampje bij het raam of voor de deur. Naast het lampionlopen, de liedjes en het snoepgoed blijkt het verhaal van Sint Maarten en de bedelaar de kinderen óók werkelijk aan te spreken, vooral als daar een echt zwaard aan te pas komt...

Trouwens, ook op deze manier proberen we als kerk toegankelijker te zijn voor de buurt en de stad. Een plaats waar mensen durven binnenlopen.



Van de landelijke kerk (verslagen)

IAKK 2018

Eind september mochten wij afreizen naar het Internationale Oud Katholieken Congres in Wenen. Voor ons een mooie combinatie; het congres en dan de heerlijke stad Wenen. Dat vinden wij tenminste, we komen er eigenlijk elk jaar wel een keer.

Het thema was deze keer:

Salz der Erde; Christenen in dialoog voor een open samenleving!

Met zo'n 250 mensen in gesprek over hoe nu verder met de huidige ontwikkelingen en hoe we in vrede met elkaar kunnen blijven leven. Het congres begon donderdags met een lezing in de buitenlucht op de Judenplatz. Dit was een indrukwekkende opening met een openbare spijtbetuiging van de Oud Katholieke Kerk van Oostenrijk; zij werkten destijds als kerk mee aan ideeën van Nazi-Duitsland en deze bijeenkomst was een eerbetoon aan de slachtoffers van de Nazidictatuur bij het Joodse monument.

Hierna volgde de officiële opening in de feestzaal van het oude stadhuis met de presentatie van de deelnemende/aanwezige landen en kerken gevolgd door een gezamenlijke maaltijd.

Na de paneldiscussie waren er op vrijdagmiddag diverse workshops; daarvoor verzamelden we in een lokale oud-katholieke kerk, in ons geval een kerk in een verbouwd woonhuis, mooi om te zien hoe dat was gedaan en de sfeer die er aanwezig was. Onze workshop betrof een

bezoek aan het Wiener Zentralfriedhof. Een gigantische begraafplaats met bijna 3 miljoen overledenen en een oppervlakte van 2,5 km², wij hebben natuurlijk niet alles gezien en

gehoord. We hebben met name veel gezien van het Joodse gedeelte en zijn in de Dr.-Karl-Lueger-Gedächtnis-Kirche met zijn vele schilderijen geweest. De dag sloten we af op het stadhuis waar we door de burgemeester waren uitgenodigd voor het diner; we moesten ons aanmelden bij feesttrap 2... En het voelde inderdaad echt als een feesttrap om zo het stadhuis binnen te mogen gaan!



Zaterdag begonnen we het ochtendgebed met de Oostenrijkse bisschop Heinz Lederleitner als voorganger in de St. Stephansdom. We zijn al vaker in de kathedraal geweest maar nog nooit een viering zo mee mogen maken. Het voelde mooi intiem zo; ook al zaten we in zo'n grote ruimte! En tegelijkertijd konden we op deze manier ook genieten van het stuk kathedraal dat we normaal alleen van afstand konden bekijken. Daarna waren er weer workshops, maar helaas was onze keuze niet beschikbaar. Dan maar op stap met oud-katholieken uit andere parochies en dat was ook zeer waardevol!



En 's middags zijn we weer aangesloten bij de gezamenlijke eucharistieviering van de Unie van Utrecht met onze bisschop Joris Vercammen als voorganger. Zondag hebben wij nog een klein beetje de toerist uitgehangen voor we weer terugvlogen naar Nederland met weer een mooie ervaring rijker. Nieuwe en bekende oud-katholieken ontmoet en gesproken; andere tradities mogen ervaren en ook weer nieuwe stukjes van Wenen ontdekt!



Ingeborg en Michiel

Grenzeloos leven -Inspiratiedag over onze eindigheid

Deze inspiratiedag, georganiseerd door de KBO en de PCOB, de twee ouderenbonden, was natuurlijk niet voor niets op 1 november.

Bij het ouder worden besef je steeds meer dat je eens zult sterven. De tijd rond Allerzielen zou je een natuurlijk overdenkingmoment kunnen noemen. De inspiratiedag vond plaats in het Benedictijnerklooster in Huissen. Tussen de middag ben ik even in de kapel gaan zitten en keek toen naar een glas-inloodraam waar een draak werd verslagen. Je zag op de voorstelling ook een naar beneden vallend skelet. Voor mijzelf interpreteerde ik de voorstelling als afrekenen met de dood als iets verschrikkelijks.

Hoe kijken we tegen ons sterven aan? Dat is voor iedereen verschillend. Dat bleek ook heel duidelijk bij een van de workshops. Je kreeg 30 kaartjes met allerlei beweringen. Bijvoorbeeld: Ik wil beslist thuis sterven. Ik wil familie om mij heen bij het sterven. Ik wil niet aan apparatuur liggen.

Je moest drie kaarten neerleggen met wat jij het belangrijkste vond en drie kaarten met wat je nou het minst belangrijk vond. Hierna ging je in gesprek met je buurman over wat je had uitgekozen.

Alle deelnemers hebben het interview met Ivan Wolffers (Emeritus hoogleraar gezondheidszorg) en de lezing van Claartje Kruijff (predikante) bijgewoond. Daarnaast was er 's morgens en 's middags een workshop.

Wat heel duidelijk werd was de oproep: **denk na wat je belangrijk vindt.**

Vandaar dat ik dit stukje eindig met een lijstje wat aangereikt werd onder de titel "Waar kunt u het met de dokter over hebben?"

- Waar maakt u zich zorgen over? (Bijvoorbeeld "kasplantje worden")
- Welke behandeling wilt u nog?
- Reanimatie?
- Waar wilt u sterven?
- Wilt u nog opgenomen worden in het ziekenhuis?
- Wie is uw vertegenwoordiger als u zelf niet meer kunt beslissen?

Nog even een interessante site: www.doodgewoonbespreekbaar.nl

Mary-Ann



Kerkasiel Den Haag

De PKN gemeenten van Den Haag bieden sinds begin november, door een voortdurende kerkdienst te houden, asiel aan een Armeens gezin met drie kinderen dat na negen jaar dreigt te worden uitgezet. Van alle kanten boden zich onmiddellijk voorgangers aan die mee wilden helpen bij deze voortgaande viering. Zo ook pastoor Louis en pastoor Jutta (uit Utrecht).

Zij waren aan de beurt in de nacht van 12 op 13 november van drie uur in de nacht tot zeven uur in de ochtend. Vier Utrechtse parochianen vergezelden de pastores en vanuit onze parochie is Lydia meegegaan, samen met haar echtgenoot.

Het was indrukwekkend hoe goed PKN Den Haag het kerkasiel georganiseerd heeft. Om te beginnen is het gezin afgeschermd tegen alle drukte en diensten, het gezin heeft boven een woon- en slaapkamer. Vanuit de Haagse PKN wordt er gezorgd dat er 24 uur een gastvrouw/man aanwezig is, om nieuwe voorgangers en bidders op te vangen en om even een kopje koffie of thee aan te bieden na afloop. Er bleek in het kerk- en buurthuis een mooie kerkzaal te zijn waar een halve cirkel stoelen stond rond een lezenaar en een tafeltje.



Louis had een mooi 'frame' gemaakt zodat onze vieringen een kop en een staart hadden. Er was een lezingendienst met een aantal liederen, psalmen en gebeden en een ochtenddienst ook weer met psalmen, liederen en gebeden. Het was bijzonder om het stokje over te nemen om drie uur in de nacht en even bijzonder om

te merken dat er om zeven uur weer een andere voorganger kwam binnenlopen om op zijn beurt de dienst voort te zetten.

De vier uren gingen voor ons allemaal sneller om dan we vooraf hadden gedacht. Misschien kwam dat ook wel omdat we de hele psalm 119 in delen hebben gebeden met muziek tussendoor. Toen we daar goed en wel mee klaar waren was het al bijna half vijf. Er lagen nog wat oude liturgieën te slingeren en dan zie je wat een rijke gebed- en liedcultuur we in Nederland hebben: evangelisch, tamelijk orthodox, Taizé, Iona, enzovoort, enzovoort. Het was een goede, inspirerende ervaring en het was fijn om op deze wijze met een zeer brede gemeenschap van kerken een stem te laten horen tegen een te beperkte interpretatie van het kinderpardon.

Louis en Lydia

Gregoriaans voor kinderen

Een gregoriaans project voor kinderen in de basisschoolleeftijd.



Binnenkort gaat er in Amersfoort een bijzonder project van start. In de oud-katholieke kerk op 't Zand willen we met jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar gregoriaans gaan zingen. Gregoriaans zingen, dat is zingen zoals de monniken vroeger, en ook nu nog, doen. Dat kan niet, zou je zeggen.

MAAR, dat kan wel. We gaan proberen in tien repetities leren wat gregoriaans te zingen. En dit gaat zeker lukken. Je krijgt de kans om gregoriaanse liederen te leren zingen en dan daarna ook een keer uit te voeren tijdens de oecumenische dienst op Aswoensdag.

Gregoriaanse zang is heel oude kerkzang die zo'n twaalfhonderd jaar geleden door monniken in de kloosters al werd gezongen. Gregoriaans zingen is eigenlijk een soort van spreken op een melodie.

Het is dus een heel directe, muzikale vorm van zang met prachtige melodielijnen, waardoor het juist voor kinderen heel geschikt is. De teksten zijn in het Latijn en worden veel herhaald. Er zal worden gerepeteerd op woensdag van 16.30 tot 17.45 uur. De eerste keer is op 12 december, vervolgens op 19 december, en daarna in het nieuwe jaar vanaf 7 januari. Er kunnen zich nog kinderen inschrijven. De kosten zijn €90.

Aangezien muziek maken voor ieder kind van belang is, worden er nog sponsoren gezocht die de kosten van minder vermogende ouders willen dragen.

Voor sponsoring, inschrijving en informatie kunt u contact opnemen met Muriel Boeke: ☎ 06-50586966 of ✉ Murielboeke@casema.nl

Concerten en vespers

De Raad van Kerken – Amersfoort - organiseert sinds 2002 oecumenische vespers op de zaterdagmiddag in de Sint Joriskerk. De vespers zijn zogenaamde getijdendiensten, welke aan het eind van de middag plaatsvinden met het karakter van een Choral Evensong.

Op zaterdagmiddag 8 december om 17.00 uur vindt er, bij uitzondering, in **onze kerk** zo'n vesperdienst plaats.



Medewerking verlenen het Capella Amersfoort onder leiding van Anthony Scheffer en Henk Veldman, orgel. Voorganger is ds. Paul Waterval.

Jaarlijks wordt er in deze serie vespers in de tijd voor Kerstmis een "Festival of Lessons & Carols" gehouden volgens de Anglicaanse liturgische traditie.

Bekend geworden door de prachtige Engelse kathedrale koorpraktijk zijn deze feestelijke diensten van traditionele Carols en Bijbellezingen op het vaste land en dus ook in Amersfoort niet meer weg te denken.

Deze vespers duurt ongeveer vijf kwartier en is vrij toegankelijk.

Er is een collecte na afloop. Warm aanbevolen!

Op zaterdag 2 februari 2019 om 17.00 uur vindt de vespers weer plaats in de Sint Joriskerk; Marialichtmis met medewerking van de Amersfoortse Cantorij onder leiding van Frank Kooiman.

Zaterdag 9 maart 2019 om 17.00 uur wordt de vespers in de Lijdenstijd muzikaal omlijst door het St. Joriskamerkoor onder leiding van Wouter Verhage.

Diverse concerten

Kerstconcert Nicolaaskoor

Zondag 16 december om 16.00 uur in de Paaskerk, Oude Utrechtseweg 6, Baarn, koormuziek uit de Barok. Er staan liederen van o.a. Buxtehude, Purcell en Telemann op het programma. De begeleiding wordt gedaan door Barokstrijkenensemble SaraBandA en Michiel Mirck, klavecimbel. Solisten zijn Marjon Strijk en Remmert Velthuis. Paul Mirck heeft de algehele leiding.

Kaarten in de voorverkoop: €15 (jongeren tot 18 jaar €5), bij koorleden, boekhandel de Boer Laanstraat 67-69 of info@grootnicolaaskoor.nl

Kaarten bij de kerk: €17,50

Glühweinconcert door Duo Serenissima

Woensdag 19 december om 20:15 uur in de Gertrudiskapel, Willemsplantsoen 1c, Utrecht. Sopraan Elisabeth Hetherington en luitspeler David Mackor vormen dit duo. Het duo wordt onder meer geprezen om de authentieke uitspraak van het Elizabethaanse Engels zangrepertoire en om hun fraaie, intieme uitvoeringen van Monteverdi. Dit concert, getiteld 'Sweet was the Song', heeft een gevarieerd programma met een mix van sereniteit en muzikaal raffinement over de gebeurtenissen in en om de kerststal. Er klinken liederen over de vreugde van de engelen, maar ook over de angst van Maria voor het lot dat haar zoon wacht. Na afloop kunt u de musici persoonlijk ontmoeten bij een glaasje glühwein.

Reserveren gewenst i.v.m. beperkt aantal plaatsen:

ConcertenGertrudisKathedraal@gmail.com

Kaarten €12,- (€10,- in voorverkoop tot 12 december). Upashouders gratis.

Kaarten afhalen, koffie (inbegrepen) vanaf 19:30 uur.

Agenda				
iedere zondag om 10.00 uur viering				
iedere woensdag van 12.00 tot 15.00 uur Stille Inn				
iedere donderdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed				
iedere zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur Open Kerk				
december				
zo	2		Joriszaal	Laatste dag inleveren schoenendozen
za	8	17.00	Kerkgebouw	Festival of Lessons and Carols
ma	10	15.00	Joriszaal	Leesgroep 10 geboden
wo	12	15.30	Joriszaal	Adventsbijeenkomst senioren
		16.30	Kerkgebouw	Gregoriaans voor kinderen
do	13	15.00	Joriszaal	Vergadering kerkbestuur
zo	16	16.00	Baarn	Kerstconcert
wo	19	16.30	Joriszaal	Gregoriaans voor kinderen
		19.30	Utrecht	Glühweinconcert
vr	21	20.00	Kerkgebouw	Taizéviering
za	22	17.00	Binnenstad	Lichtjestocht
ma	24	21.00	Kerkgebouw	Kerstnacht mis
di	25	10.00	Kerkgebouw	Kerstviering met jong en oud
2019				
januari				
di	1	16.00	Kerkgebouw	Nieuwjaarsvespers
wo	9	16.30	Joriszaal	Gregoriaans voor kinderen; vanaf hier nog 7 woensdagen
za	12	10.30	Kerkgebouw	Bijeenkomst Beziel en bezielend
do	17	11.00		Regiovergadering
vr	18	20.00	Kerkgebouw	Taizéviering
di	22	10.00	Zundert	Retraite geestelijkheid (tot en met 25/1)
zo	27	10.30	Johanneskerk	Oecumenische viering
februari				
za	2	17.00	Joriskerk	Vespers Marialichtmis
wo	6	18.30	Joriszaal	Jaarvergadering Clara
vr	15	20.00	Kerkgebouw	Taizéviering
zo	17	10.00	Kerkgebouw	Doop Leon
				Kopijsluiting Joris op 't Zand
wo	20	11.00	Joriszaal	Redactievergadering Joris op 't Zand
do	21	19.30	Joriszaal	Over wie ik praat....
zo	24	10.00	Kerkgebouw	H. Mattias, apostel
maart				
zo	3		Hal	Joris op 't Zand komt uit
wo	6	19.30	Kerkgebouw	Aswoensdag
za	9	17.00	Joriskerk	Vespers in de Lijdenstijd



De vlaggen uit



Feestelijk altaar



Vredegroet

Namens de redactie:

Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2019

Redactie Joris op 't Zand:

Louis Runhaar, Ben van 't Erve, Henk Knol, Wilma van Oevelen

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Kopijsluiting: 17 februari 2019

Administratie:

Birkstraat 102
3768 HL Soest

✉ jorisoptzand@gmail.com

Oud-katholieke parochie, Amersfoort

Joris op 't Zand

Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 2018 05